

Maart 2013

Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

Toen u vorig jaar in het voorjaar ons tuinbericht ontving waren wij allemaal gespannen hoe het jaar 2012 zou verlopen nadat de Deelgemeente op de tuin zo bezuinigd had. Het zou een grote verandering zijn: Jack de Graaf, de beheerder, is nog de enige vaste kracht in de tuin en de tuin kan minder open zijn. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we nu het volgende zeggen: De tuin ziet er heel goed uit en we zijn de medewerkers van SenR en alle vrijwilligers dankbaar voor hun inzet. Het onderhoud is door Jack samen met de vrijwilligers en de stagiaire van het Wellantcollege goed te doen. Wat we wel erg jammer blijven vinden is dat de tuin maar vier dagen in de week geopend is plus in de zomer eens in de veertien dagen op zondag. We zouden heel erg graag een ruimere weekendopenstelling zien, maar daarvoor moet er iemand aanwezig zijn die in dienst is van de gemeente.

Ron en Monique, van wie we een jaar geleden afscheid moesten nemen, maken het goed. Ron mist de tuin en de mensen, maar heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe werk.

De bezuinigingen troffen ook het werk van het Centrum voor Natuur-en Milieueducatie. Dit betekende voor de tuin dat de lessen die voor de schoolkinderen verzorgd werden helaas kwamen te vervallen. Het lesmateriaal dat bij de tuin hoorde is nu gelukkig op de tuin opgeslagen en Jack heeft een enkele les verzorgd. Er worden nu plannen gemaakt om dat materiaal volgend jaar intensiever te gebruiken.

In de zomer hebben veel kinderen met hun ouders een speurtocht in het kader van het jeugdvakantiepaspoort kunnen doen waarbij ze ook de nieuwe zintuigenroute liepen. Dit betreft dan echter natuurlijk hoofdzakelijk kinderen van ouders die daar de tijd voor nemen, terwijl voorheen hele klassen de tuin bezochten. Gelukkig is er voor kinderen uit de buurt ook nog de creatieve lentedag waar ieder die dat wil aan deel kan nemen, ook zonder begeleidende ouder.

De activiteiten hebben vorig jaar veel bezoekers getrokken. De rondleidingen die Frans Advokaat verzorgt waren ook dit jaar weer een succes. Bedankt, Frans!

Het vorige jaar kende een paar hoogtepunten: één daarvan was de opening van de blinden- en slechtzienendenroute op 13 mei door twee leden van de St. Ver. Gehandicapten Rotterdam. De Stichting Mee en Stichting Visio waren ook vertegenwoordigd en de route werd gelijk door enkele slechtzienende mensen uitgeprobeerd. Er staan in de tuin 14 potten met in de deksel gaten met plantjes erin, vruchten, verschillende soorten bast enz. Bij iedere pot hoort een kleine uitleg en een opdrachtje (ook in braille). Besloten werd dat de route in het vervolg 'zintuigenroute' genoemd zal worden.

Op een zaterdag in juni werd een aparte rondleiding georganiseerd voor slechtzienenden en slechthorenden. Wat opviel was de grote interesse van de deelnemers in de tuin, en hun enthousiaste en levendige onderlinge contact. Drie doventolken hielpen daarbij.

Vaste programmapunten zijn ieder jaar de Open Tuinendagen en de Kunstroute. Dit jaar kwam daar de Open Monumentendag bij. Tezamen waren deze activiteiten goed voor honderden bezoekers.

Hoogtepunt van het jaar was zonder twijfel het bezoek van burgemeester Aboutaleb op 2 september. Op die dag begon het honderdste levensjaar van de tuin en werd het boekje gepresenteerd dat Lou de Boer schreef over de geschiedenis van de tuin. De feestelijke middag werd bijgewoond door meer dan honderd gasten, waarvan velen al sinds lang met de tuin verbonden zijn. Na het afwisselende programma van zang van het Goylants Kamerkoor en speeches werden de aanwezigen getrakteerd op een feestelijk hapje en drankje (met dank aan de sponsor Ploum Lodder en Prince).

Op 30 september werd de open zondag opgeluisterd door musici van de Vereniging van Amateur Kamermusici In Rotterdam (Vakir). Het thema van deze dag was: 'de aardappel', en er is genoten van de gefrituurde hapjes die Ron Ch., Ruud en Bizhar maakten.

Ten slotte was er op 14 december de Lichtjesavond. Het is leuk om te merken dat de medewerkers van SenR, vrijwilligers, de oud- vrijwilligers en de buurtgenoten van de tuin zich hier ieder jaar op verheugen. De maaltijd was dit jaar een gift van de Vereniging Jericholaan als dank voor het feit dat deze haar 110^e verjaardag in de tuin mocht vieren. Natuurlijk ontbraken ook dit jaar de kerstkransen voor de vrijwilligers, de oliebollen en chocolademelk/glühwein niet.

Het activiteitenprogramma voor 2013 belooft dit jaar veel goeds:

Op onderstaande zondagen zal de tuin open zijn. Van een aantal is al bekend dat op die dag een activiteit plaatsvindt. De Vrienden die hun e-mailadres hebben opgegeven krijgen voorafgaand aan iedere activiteit weer een bericht.

-28 april eerste zondag open. Rondleiding Frans Advokaat "Planten en hun naam". Alle rondleidingen zijn van 14.00 -16.00 uur, onkostenvergoeding 2 euro.

-12 mei Lentefeest (aanvang 12.00) met (verkorte) muziek- en dansuitvoering van de "Sacre du printemps" van Strawinsky, lezing hierover, kraampjes, tentoonstelling over de geschiedenis van de tuin, tentoonstelling over de geschiedenis van de kamerplant, hapje/drankje.

- 26 mei rondleiding F.A. "Toverkruiden".

- 8 en 9 juni Verborgen Tuindagen met op 9 juni rondleiding F.A. "Geneeskrachtige kruiden".

-23 juni rondleiding F.A. "Heksenkruiden".

-7 juli rondleiding F.A. "Bomen".

-21 juli

-4 augustus

-18 augustus rondleiding F.A. "Eetbare gewassen".

-1 september Afsluiting eeuwfeest, muziek, kraampjes, workshops.

- 9 september. Eeuwfeest gebouw Libanon Ramlehweg van het Libanonlyceum. Tuin is open, Jack geeft een rondleiding (tijdstip nog niet bekend). Vrienden welkom, mits aangemeld bij Jack.

-15 september Zigeunermuziek en -dans aanvang 14.00 uur

-29 september

-5 en 6 oktober Kunstroute met activiteiten op de tuin.

-13 december Lichtjesavond, aanvang 19.00 uur.

Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Door de donaties kunnen wij helpen om activiteiten op de tuin te bekostigen, of schenken we materiaal – vorig jaar een deel van het prachtige in oude stijl gemaakte tuinmeubilair. Dit jaar staat herstel van de pergola en renovatie van het zadenhuisje op de wenslijst.

Om ons adressenbestand up-to-date te houden wordt het ieder jaar doorgenomen en gaan we ervan uit als er drie jaar niet gedoneerd is dat iemand verhuisd is of geen belangstelling meer heeft.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat we een trouwe en goedgeefse Vriendenkring hebben, waarvoor dank. We hopen binnenkort vele vrienden weer te zien bij een van de activiteiten of zomaar op een doordeweekse dag. Ook bedanken we het Elise Mathildefonds, de Vereniging Jericholaan, de Erasmusstichting, St.Volkskracht en Ploum Lodder Princen voor hun bijdragen.

Namens het bestuur,

Lieke van der Ree

NB Het boekje "De stieftuin" krijgen de vrienden bij een donatie van minimaal €25,-.

Het is ook te bestellen bij ons secretariaat voor €10,- .

NB In nagedachtenis aan Gitte die op de tuin werkte en 2010 is overleden schreef haar vriend Cees Bronsveld een boekje over haar leven en haar werk als papierkunstenaar. Het is te bestellen door €27,50 over te maken op rek. 2685797 op naam van C. Bronsveld te Rotterdam